

# Weer aan het werk na gewenning bij Zeilcentrum Henk van Gent

augustus 2014

De reden waarom ik vind dat het Zeilcentrum moet blijven is de goede ervaring die ik er gehad heb.

Ik was 25 en twee jaar uit het arbeidsproces wegens ziekte.

Ik had het gevoel dat ik buiten de maatschappij stond en ik vond het erg lastig (ondanks mijn universitaire diploma) om weer mijn weg te vinden in de arbeidsmaatschappij.

Waar ga je beginnen...diploma op zak, geen werkervaring en toch ook onzeker geworden over mijn eigen kunnen doordat ik zolang uit het werkveld was.

Bij het Zeilcentrum Henk van Gent vond ik de ideale plek om weer de eerste stap te zetten in het werkveld. Ik begon als vrijwilliger en eerst met een paar uurtjes werken.

Ik had het naar mijn zin en ook Henk gaf mij alle vrijheid om aan te geven als het teveel werd. Door de vrijheid en het vertrouwen wat ik kreeg voelde ik mij op me gemak en werd zekerder over mijn eigen kunnen.

Het aantal uren wat ik bij Henk werkte werd uitgebreid en uiteindelijk hebben we dit omgezet naar betaald werk.

Door Henk werd ik in het gehele proces begeleid en hij gaf mij een plek om mezelf weer te ontwikkelen.

Twee jaar uit het werkveld is niet niks.

Je weet niet waar je moet beginnen en daarom ben ik het Zeilcentrum en daarmee ook Henk van Gent heel dankbaar dat dit mogelijk was.

Ik vind het goed dat er in onze maatschappij een plek is waar dit mogelijk is want er zijn meer mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

Ik hoop daarom dat het Zeilcentrum blijft en dat nog vele mensen plezier zullen beleven aan de vele mogelijkheden bij het Zeilcentrum Henk van Gent.

Mijn situatie is er 1 van velen.

Ik wil mijn verhaal graag delen omdat het mij echt aan het hart zou gaan als het zeilcentrum gesloten wordt.

Daarnaast hoop ik ook dat het de ogen van een ieder zal openen over de waarde die het zeilcentrum heeft.

Een vrijwilliger (naam bekend bij Henk van Gent)