

Steunbetuiging van Mikal

01-08-14

Rotterdam

Aan de Rechtbank, de Gemeente, Henk, 'Zeilcentrum Henk van Gent'/'City Sailing' en 'Community Sailing',

Eerst iets over mijzelf en mijn functie bij het 'Zeilcentrum Henk van Gent'/'City Sailing'.

Ik ben een jonge vrijwilliger van het Zeilcentrum. Net zoals veel ander energieke en behulpzame vrijwilligers. Ik ben 20jaar en ben hier al 4jaar (tussen de 2 molens en naast 'De Tuin').

Het bestaan van 'Zeilcentrum Henk van Gent' kreeg ik te horen van een vriendin die buurtzeilen deed.

Buurtzeilen is 1 van de maatschappelijke doelen die het Zeilcentrum heeft. Volwassenen en kinderen die uit een achterstandswijk of niet veel te besteden hebben kunnen voor 2,50 zeilles krijgen.

Zo leerde ik op een leuke manier het zeilen te waarderen.

Op mijn middelbare school moest ik stage lopen voor 4 weken (snuffelstage).

Ik kom van Het Rudolf Steiner College (vrijeschool). Ik ben begonnen op VMBO Kader en geëindigd op Havo. Mijn stage heb ik natuurlijk gelopen bij Henk van Gent. Zo ben ik als vrijwilliger begonnen.

Een andere medewerkster liet mij zien wat je allemaal moest leren om op het Zeilcentrum te komen werken.

Ik ben begonnen als hulpinstructeur, maar kan nu zeggen dat ik een goede zeilinstructeur ben, het onderhoud aan de boten accommodatie kan doen en balie kan draaien. Waaronder boten verhuren, mails van klanten beantwoorden en klanten op dagen voor cursussen inplannen .

Na 4jaar ben ik uitgegroeid tot iemand die veel verschillende dingen met veel zelfvertrouwen en zelfstandig kan uitvoeren.

Ik vind het erg bijzonder dat een zeilcentrum aan mijn doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen kan bijdragen.

Waarom moet het Zeilcentrum behouden blijven:

Niet alleen als medewerker ga je houden van het Zeilcentrum.

Wij hebben een cursist (nu 13jaar) die al 4jaar mee heeft gedaan aan een Jeugdweek (5dagen les van 1000-1600). Dat was omdat hij zijn zeildiploma wilde halen, maar vooral omdat wij een instructeur hadden waar hij zo enthousiast over was dat hij alleen de Jeugdweek bij hem wilde volgen. En als hij de kans zou krijgen, zou hij alle Jeugdweken van het jaar bij hem volgen.

Bij 'De Tuin' hoor ik veel positieve verhalen van hun klanten.

'Dat ziet het er toch leuk uit: al die gele bootjes met verschillende keuren zeilen op zondag op de Kralingse Plas".

Waarom zou het Zeilcentrum weg moeten?

Wie wil dat en wie weet dat?

De vrijwilligers, ik, Henk, de Gemeente, de Rechter? De bedrijven die bij ons komen zeilen en BSO's, de klanten bij 'De Tuin'?

Ik hoor wel eens: "waarom ziet het gebouwtje er zo rommelig uit?"

Maar dat kan de rede niet zijn. Gooi in 1 week het gebouw plat, bouw iets nieuws en het ziet er weer schitterend uit. Zeker met de hulp van de mensen uit Rotterdam die willen helpen en reken maar dat dat er veel zullen zijn.

En als 'De Tuin' zou uitbreiden, dan is er nog voldoende plek.

Ligt het dan aan de zeilverenigingen aan de overkant?

'Nee toch?' Daar moet je lid worden om een boot te huren en als je zeilles wilt moet je je eigen boot eerst kopen. Geen probleem als je het geld hebt, maar dat hoeft niet bij 'Zeilcentrum Henk van Gent'.

Wat mijn mening is en een mening mag je altijd vormen:

Ik hoor zoveel positieve verhalen en van veel mensen verontwaardigde verhalen waarom het Zeilcentrum weg zou moeten (niet alleen van klanten en medewerkers).

Gaat het wel om 'De Rede' om het Zeilcentrum te behouden, Ja of te nee?

Maar om het energie slopende gevecht tussen Henk en de Gemeente. Waarmee positiviteit ten onder gaat.

Ligt de rede niet bij het Zeilcentrum, maar bij de ruzie en het niet kopje onder willen gaan?

Het ligt niet aan welke kant je staat. Het gaat om het behouden van een Zeilcentrum.

Een Zeilcentrum dat overgenomen wordt in de toekomst door een andere organisatie 'Community Sailing', een Zeilcentrum waar je zonder lid te worden boten kan huren en les kan krijgen en om maatschappelijke projecten en vrijwilligers van verschillende leeftijden.

Toekomstbeeld:

Rond de Kralingse Plas moet gewandeld en gesport kunnen worden, bij het strandje steek je je BBQ aan, bij 'De Tuin' zit je tot s' avonds laat met je gezicht richting de zonsondergang.

Werp je 1blik op de plas dan zie je de kleuren geel, rood en paars van veel gekleurde zeilen die de plas oversteken naar een klein schoon gebouwtje tussen de 2 molens waar de 'Community Sailing' ligt.

Maak voor iedereen het zeilen mogelijk of je nu veel of weinig geld te besteden hebt. Het zeilen al beheerst of nog niet.

Mooie toekomst toch?

Mikal

